

Περιεχόμενα

1. ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΗΣΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΘΚΙΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 27/03/2020 σελ.6

1. ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΗΣΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΘΚΙΑ

Μέσο: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Ημ. Έκδοσης: . . . 27/03/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 27/03/2020

Σελίδα: 6



ΡΙΠΕΣ
Του Γιώργου
Καλλινίκου

Οι ήρωες νοσηλεύτες, που κάποτε ήσαν «νοσοκομούθκια»

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τους γιατρούς και τους νοσηλεύτες, σύγχρονους οπληρχηγούς. Ήταν ένας εύστοχος χαρακτηρισμός. Όντας ευρισκόμενοι (και η Ελλάδα και η Κύπρος) σε έναν πόλεμο με έναν άκρω επικίνδυνο εχθρό, όντας άορατο αλλά και με ακαριαία κτυπήματα, οι γιατροί και οι νοσηλεύτες του δημόσιου τομέα μετατράπηκαν στους πολεμιστές πρώτης γραμμής. Τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι εδώ και εβδομάδες τα προωθημένα οχυρά τα οποία παλεύουν να σταματήσουν τα κύματα επθέσεων του εχθρού.

Ενδεχομένως, στην πορεία του πολέμου, ανάλογο ρόλο να αναλάβουν και οι μαχητές των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Γεγονός το οποίο απευχόμαστε. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με επέκταση της προέλασης του εχθρού. Κι αυτό θα σήμαινε τεράστιες απώλειες σε έμψυχο υλικό. Τόσο των μαχητών στην πρώτη γραμμή του μετώπου όσο και ανυποψίαστων ατόμων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Σήμερα, λοιπόν, όσο καμία φορά στο παρελθόν, όλοι ανεξαρτήτως αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Εκείνων, που τηλεοπτικά στο παρελθόν είχαμε επισημάνει ότι κατά εγκληματικό τρόπο είχαν παραμεληθεί, είχαν υποτιμηθεί, είχαν αφαιρεθεί να αποδυναμωθούν. Όχι μόνο εξ υπαιτιότητας μόνο της παρούσας κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων. Σήμερα, η πολιτική ηγεσία, μηδενός εξαιρουμένου και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας προεξάρχοντος, όχι μόνο αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των μαχητών αλλά και δεν παραλείπουν (ορθώς) να εκθειάζουν και να αποδίδουν τα εύσημα στους γιατρούς και τους νοσηλεύτες. Επειδή με κίνδυνο της προσωπικής τους ζωής πολεμούν για να ανακατίσουν τον εχθρό.

Σήμερα όμως. Διότι πριν από μερικά χρόνια, κάποιοι από τους σπμερινούς πρωταγωνιστές, όχι μόνο δεν αναγνώριζαν την σπουδαιότητα των μαχητών. Αντιθέτως, τους πολεμούσαν. Απευθύνονταν σε αυτούς με άκρω αποζητωτικό τρόπο. Η στίλη αυτή είχε στηριχτεί τότε με νύχια και με δόντια τον δίκαιο αγώνα των νοσηλευτών. Τότε που διεκδικούσαν, απλώς, υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για αναβάθμισή τους σε επιστημονικό προσωπικό στη βάση των επιδόσεων μαθημάτων που τους είχαν ζητήσει και πολλοί εξ αυτών είχαν κάνει. Η στίλη ανέτρεξε στο αρχείο της και υπενθυμίζει τον υποσημειωμένο τρόπο με τον οποίο απευθύνονταν προ τετραετίας προς τους νοσηλεύτες.

Καταρχάς ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος μιλούσε για τεράστιους κινδύνους για την οικονομία του τόπου. Στις 30 Μαρτίου 2016 δήλωνε: «Πολύ περισσότερο με θλίβει η επιμονή τους σε ένα αίτημα, που ισοδυναμεί με τεράστια μισθολογική αναβάθμιση». Μετά ο «άιτεγκτος» Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος επαναλάμβανε με στόμφο ότι είναι αδιανόπιο «να αρχίσουμε πάλι τα παλιά» και να ικανοποιήσουμε διάφορες μισθολογικές απαιτήσεις. Ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω είχε επιλέξει καλύτερη μέθοδο. Όπως είχε αποκαλύψει η στίλη τότε, είχε καλέσει στο Προεδρικό δημοσιογράφους σε μια άτυπη συγκέντρωση. Τους εξήγησε το «εξωφρενικό» να ζητούν τα «νοσοκομούθκια», που τους έσταλαν να πάρουν ένα χαρτί, να θεωρηθούν επιστημονικό προσωπικό.

Όσο για την Πινδάρου, με προκλητικό πολιτικό ύφος καλούσε τον Φεβράριο του 2016 τους νοσηλεύτες «αν δεν τους αρέσει να φύγουν και να πάνε στον ιδιωτικό τομέα». Τους έτριζε τα δόντια λέγοντάς τους, «με εννοκλεί όταν κάνουμε το μέτρο» και μιλούσε για «πιεφλό συντεχνιακό εγωισμό». Όλοι τότε στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πρότασαν να διπθεν υπέργοκο ποσό των 40 εκατ. ευρώ που θα χρειαζόταν για την αναβάθμιση των νοσηλευτών. Η αλήθεια ήταν πως δεν υπήρχε τέτοιο κόστος. Η αλήθεια ήταν πως οι νοσηλεύτες δεν απαιτούσαν να τους δίδόταν τότε η οικονομική αναβάθμιση, αλλά απλώς να αναγνωρισθεί η επιστημονική αναβάθμισή τους στη βάση όσων η κυβέρνηση τους είχε ζητήσει. Δεν ζητούσαν χρήματα αλλά αναγνώριση των προσόντων τους και του πτυχίου που είχαν πάρει από το **ΤΕΣΙΑΚ**.

Ένα χρόνο μετά, οι υπερβολές δηλώσεως πήγαν περίπατο. Οι υπερβολές περί 40 εκατ. επίσης. Η κυβέρνηση έκανε στροφή 180 μοιρών. Υποχρεώθηκε να δικαιώσει τους νοσηλεύτες. Βλέπεται, ακολουθούσαν ένα χρόνο μετά προεδρικές εκλογές. Ο Πρόεδρος είχε αντιληφθεί ότι το μοναδικό σπουδαίο επίτευγμα το οποίο θα είχε να επιδείξει ήταν το ΤΕΣΥ. Για να προχωρούσε, όμως, το ΤΕΣΥ και η αυτονομία των δημόσιων νοσηλευτηρίων, έπρεπε να έκλεινε η τρύπα με τους νοσηλεύτες. Οι προφράσεις και οι απάσεις εξανεμίσθησαν.

Αίφνης το 2017, τα «νοσοκομούθκια» μετατράπηκαν σε νοσηλεύτες επιστημονικά καταρτισμένους. Εκείνα τα «νοσοκομούθκια», σήμερα μετατράπηκαν σε αγέλους με λευκές μπλούζες και σε ήρωες. Οι αναφορές γίνονται για να ενθουσιάζονται όλοι τις στροφές των πολιτικών και την απεριόριστη υπεροκρία που ενίοτε τους συνοδεύει. Στην πραγματικότητα, τα «νοσοκομούθκια» πάντοτε νοσηλεύτες ήσαν. Πάντοτε άγγελαι ήσαν. Πάντοτε ήρωες ήσαν. Εκείνοι δεν άλλαξαν ποτέ. Άλλοι είναι που μόλις σήμερα τους μαθαίνουν...