

# Περιεχόμενα

1. ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΛΗΘΕΙΑ 21/12/2020 σελ.1,9

---

## 1. ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέσο: . . . . . ΑΛΗΘΕΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 21/12/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 21/12/2020

Σελίδα: . . . . . 1



### ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

#### Κακές πρακτικές από την Ελεγκτική Υπηρεσία

**Σ**ε δύο περιπτώσεις, ο Γενικός Ελεγκτής δημοσιοποίησε τις εκθέσεις του χωρίς να ακούσει και, κατά συνέπεια, να λάβει υπόψη τις απόψεις όσων εμπλέκονται



στον νενομισμένο του έλεγχο. Η μια περίπτωση επιβεβαιώνεται και με απόφαση δικαστηρίου. Δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσον η συστηματική μη τήρηση του κώδικα δεοντολογίας από τον γενικό ελεγκτή και λειτουργούς του είναι σκόπιμη ή μη. **(ΣΕΛ. 9)**

## 1. ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέσο: . . . . . ΑΛΗΘΕΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 21/12/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 21/12/2020

Σελίδα: . . . . . 9



### ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

# Κακές πρακτικές από την Ελεγκτική Υπηρεσία

**Α**λλη μια δίκη απέδειξε κακές πρακτικές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, πρόκειται αυτή τη φορά για την ενδιάμεση δικαστική απόφαση (το 2017) στην υπόθεση του **ΤΕΠΑΚ**, με κατηγορούμενους τους Ζήωνα Αχιλλίδη και Γεώργιο Χατζηγεωργίου. Συγκεκριμένα έγινε αποδεκτό ότι η μάρτυρας κατηγορίας Ρένα Αντωνιάδου, Λειτουργός στο γραφείο του γενικού ελεγκτή της Δημοκρατίας, δεν έστειλε το προσχέδιο της έκθεσής της στον κατηγορούμενο Ζήωνα Αχιλλίδη για σχόλια και παρατηρήσεις στην Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας του **ΤΕΠΑΚ**, κατά τον διαχειριστικό έλεγχο. Η εν λόγω παράλειψη είναι σημαντική γιατί προβλέπεται ρητά στον Κώδικα Δεοντολογίας που οφείλει να ακολουθεί τόσο η Ρένα Αντωνιάδου, όσο βεβαίως και η Ελεγκτική Υπηρεσία γενικότερα.

**ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ.** Το Δικαστήριο επισήμανε: «Τέτοιου είδους παραλείψεις κρίνουμε ότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διερεύνηση της υπόθεσης και κατ'επέκταση στην παρουσίαση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου καθότι το Δικαστήριο δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης πραγμάτων. Η παράλειψη αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε τέτοιου είδους υποθέσεις, όπου τα πλείστα γεγο-



νότα αφορούν θέματα τεχνικής φύσεως. Το κενό της μαρτυρίας που διαπιστώσαμε πιο πάνω κρίνουμε ότι δεν θα πρέπει να καλυφθεί από τους κατηγορούμενους».

**ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ.** Εκτός όμως από τη μη συμμόρφωση της κ. Αντωνιάδου με τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τα καθήκοντά της, ο οποίος της επέβαλλε όπως προτού ετοιμάσει τις τελικές της εκθέσεις να συζητήσει τα προσχέδια αυτών με τον ελεγχόμενο φορέα, στη συγκεκριμένη περίπτωση τους

λειτουργούς του **ΤΕΠΑΚ** και να λάβει υπόψη της τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις, και ο ίδιος ο προϊστάμενος της, δηλαδή ο γενικός ελεγκτής διέπραξε το ίδιο σφάλμα. Έκρινε σκόπιμο αντί να στείλει της εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο **ΤΕΠΑΚ**, να τις διαβιβάσει απευθείας στη Νομική Υπηρεσία.

**ΕΛΜΕΙΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.** Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περιορίστηκε σ'ένα διαχειριστικό έλεγχο για να διαπιστωθεί ποιες διαδικασίες έγιναν και αν αυτές

✓ **Διαπιστώνεται τελικά ότι, η μη τήρηση του κώδικα δεοντολογίας από τον ίδιο τον γενικό ελεγκτή και τους λειτουργούς του είναι συστηματική, δημιουργώντας το ερώτημα αν είναι σκόπιμη ή μη**

ήταν ορθές. Ως εκ τούτου, κατέγραψε τα γεγονότα ως αυτά ήταν καταγεγραμμένα στους φακέλους. Δεν αναζήτησε δηλαδή η Ελεγκτική Υπηρεσία έγγραφα που σχετίζονταν με τις συμβάσεις των υπό εξεταζόμενων κτιρίων αλλά δεν περιλαμβάνονταν στους φακέλους που της παραδόθηκαν. Ούτε επιθεώρησε επί τόπου τα δύο κτίρια, ούτε διερεύνησε τι απαιτήσεις είχαν οι ακαδημαϊκοί και οι τεχνικοί του **ΤΕΠΑΚ** από τον ιδιοκτήτη των κτιρίων.

**ΚΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑ ΤΗΝ**

**ΜΕΘ.** Η εν λόγω πρακτική της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως την σπλιτεύσε το ίδιο το Δικαστήριο, ακολουθήθηκε και στην υπόθεση της ανέγερσης νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όπως και στην περίπτωση του **ΤΕΠΑΚ**, έτσι και στην περίπτωση της νέας ΜΕΘ, ο Γενικός Ελεγκτής δημοσιοποίησε τις εκθέσεις του χωρίς να ακούσει και, κατά συνέπεια, να λάβει υπόψη τις απόψεις όσων εμπλέκονται στον νεομιμμένο του έλεγχο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το θέμα της νέας ΜΕΘ συζητήθηκε και ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή. Εντούτοις, ο τελευταίος, πριν λάβει τα σχόλια και τις απαντήσεις εκ μέρους του ΟΚΥΠΥ, προχώρησε σε δημοσιοποίηση της έκθεσής τους.

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.** Εν ολίγοις, η εν λόγω κακή πρακτική δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένη, αλλά συνήθης. Φαίνεται μάλιστα να εκπορεύεται τόσο από τους κατώτερους λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όσο και από τον ίδιο τον προϊστάμενό της. Συνεπώς, δημιουργούνται ερωτηματικά κατά πόσο η μη τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας από σχεδόν σύσσωμη την Ελεγκτική Υπηρεσία είναι σκόπιμη ή μη.