

## Περιεχόμενα

1. ΔΙΚΤΥΟ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΤΑ Η ΚΥΠΡΟΣ	ΠΟΛΙΤΗΣ 25/07/2022 σελ.6
2. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 1974	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24/07/2022 σελ.15

## 1. ΔΙΚΤΥΟ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΤΑ Η ΚΥΠΡΟΣ

Μέσο: . . . . . ΠΟΛΙΤΗΣ

Ημ. Έκδοσης: . . . 25/07/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 25/07/2022

Σελίδα: . . . . . 6



### ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ €3,75 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ»

# Δίκτυο κβαντικών οπτικών επικοινωνιών αποκτά η Κύπρος



Το ποσό των 3,75 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «Ψηφιακή Ευρώπη» για την υλοποίηση του πρώτου εθνικού δικτύου κβαντικών επικοινωνιών στη χώρα μας, καταλαμβάνοντας την 7η θέση (μαζί με την Ολλανδία) ανάμεσα σε 25 συνολικά συμμετοχές.

Η εθνική πρόταση της Κύπρου αποτελεί προϊόν κοινοπραξίας (consortium), της οποίας ηγήθηκε το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, με επιστημονικούς συνεργάτες το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το **Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο** Κύπρου, την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, την

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), το Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ) και την εταιρεία Hellas Sat. Το συνολικό κόστος ανάπτυξης του δικτύου ανέρχεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, και θα συγχρηματοδοτηθεί ισόποσα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του έργου, με ονομασία «CyQCI», θα δημιουργηθεί ένα προηγμένο πειραματικό οπτικό δίκτυο στην Κύπρο βασισμένο σε διανομή κβαντικών κλειδιών (QKD), το οποίο θα επιτρέψει την εξαιρετικά ασφαλή μεταφορά πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων δημόσιων, ακαδημαϊκών και βιομηχανικών τελικών χρηστών στην Κύπρο. Παράλληλα, προνοείται η διασύνδεσή του

με το Ευρωπαϊκό δίκτυο κβαντικής επικοινωνίας -γνωστό ως EuroQCI-, με στόχο την ανάπτυξη ενός κβαντικά ασφαλούς, διευρωπαϊκού δικτύου.

Η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας αιχμής στην υφιστάμενη εθνική επικοινωνιακή υποδομή αποτελεί άλμα ως προς τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολιτικών κυβερνοασφάλειας της χώρας. Ταυτόχρονα, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνικής εμπειρογνομosύνης στον τομέα των κβαντικών επικοινωνιών, διανοίγοντας ευκαιρίες για συμμετοχή σε σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες, πρωτοβουλίες κατάρτισης αλλά και στην ανάπτυξη του ίδιου του δικτύου.

## 2. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 1974

Μέσο: . . . . . Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ημ. Έκδοσης: . . . 24/07/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 25/07/2022

Σελίδα: . . . . . 15



# Η δημόσια συγγνώμη του ΡΙΚ για το 1974

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ



**Ιστορικό** γεγονός αποτελεί η δημόσια συγγνώμη, η μεγάλη απολογία του ΡΙΚ, διά στόματος του γενικού διευθυντή Θανάση Τσώκου, για τη δράση των τότε διευθυντών και υπαλλήλων, υπό την απειλή και τις διαταγές Ελλήνων αξιωματικών του πραξικοπήματος, για τις ανακοινώσεις και τα πολεμικά ανακοινωθέντα, τα οποία μεταδιδόνταν το 1974. Ο Θανάσης Τσώκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ψευδή ανακοίνωση για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου την ημέρα του πραξικοπήματος, καθώς και στα παραπληρητικά πολεμικά ανακοινωθέντα για την έκβαση στρατιωτικών επιχειρήσεων, τα οποία συνετέλεσαν ίσως στην απώλεια ανθρώπων ζωών και μεγάλων περιοχών. Ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ κατόνομασε ως εγκέφαλο του «εγκλήματος» τον συνταγματάρχη Αθανάσιο Λιασκώνη, διευθυντή του 7ου επιτελικού γραφείου της Εθνικής Φρουράς, του γραφείου προπαγάνδας, ο οποίος διοικούσε εκείνες τις μέρες, τη δημόσια ραδιοτηλέραση.

Ο στρατιωτικός σίγουρα δεν δρούσε μόνος του, έστω και αν φέρει τις βαρύτερες ευθύνες, αλλά υπήρχαν και στο ΡΙΚ, όπως σε όλη την κυπριακή κοινωνία, «μακαριακοί» και «γριβικοί», οι οποίοι στο μέτρο των δυνάμεών τους, ή στο μέτρο της αδυναμίας τους, είτε εκτελούσαν διαταγές, είτε συνεπικουρούσαν τις εντολές των αξιωματικών, ενίοτε συμπεριφερόμενοι ως «βασιλικότεροι του βασιλέως». Από το δράμα του 1974 κάποιοι άγνωστοι αναδείχθηκαν ήρωες, αρνούμενοι να εκτελέσουν διαταγές και απολαμβάναν την ψυχική τους ηρεμία. Κάποιοι άλλοι, άγνωστοι και πάλι, κατάντησαν προδότες, κουβαλώντας μέχρι τέλος, την ψυχική τους οδύνη. Βεβαίως όλα αυτά, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και πίσω από τον «κλάδο ελαίας», ο οποίος μπορεί να σκέπασε τις νομικές ευθύνες, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να απαλύνει το ψυχικό άλγος.

Σε ανύποπτο χρόνο, πριν από 33 χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας κουβέντας με τον Αντρέα Χριστοφίδη, στενό συνεργάτη του Μακαρίου και γενικό διευθυντή του ΡΙΚ από το 1967 έως το 1983, μας μίλησε για την περίφημη «ανεξήγητη» ομιλία του Μακαρίου στη Παλούσα το 1973. «Τότε οι συνομιλητές των δύο κοινοτήτων, Κληρίδης και Ντενκτάς, συμφώνησαν σε λύση του Κυπριακού και οι Τουρκοκύπριοι αποδέχονταν την αλλαγή των 12 από τα 13 σημεία, τα οποία ήθελε να αλλάξει ο Μακάριος. Την επόμενη μέρα, ο Μακάριος πήγε στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών στη Παλούσα και διακήρυξε ότι στόχος μας παραμένει η Ένωσις της

Κύπρου με την Ελλάδα. Τότε οι Τούρκοι εξοργίστηκαν και ανέδειξαν το θέμα ακόμη και στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Μακάριος ζήτησε από το κινηματογραφικό συνεργείο του ΡΙΚ, το οποίο κάλυπτε το γεγονός και ήταν το μοναδικό, να μη μεταδώσει οτιδήποτε. Ωστόσο, στο ΡΙΚ, οι πολέμιοι του Μακαρίου, είτε βλακωδώς, είτε λόγω εντολών της ΕΟΚΑ Β, μετέδωσαν την ομιλία και τότε ανατράπηκαν όλα». Η επιβεβαίωση της μαρτυρίας σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού χάθηκαν αρχεία και έφυγαν από τη ζωή πολλοί πρωταγωνιστές.

Το 2018, η τότε φοιτήτρια του **ΤΕΠΑΚ** Μαρία Καραϊσκού, έγραψε μια πτυχιακή εργασία με θέμα: «Η ταυτότητα του ραδιοφωνικού ακροατή κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο...». Η εργασία βρίσκεται δημοσιευμένη στο διαδίκτυο. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στις συνεντεύξεις τις οποίες έλαβε η κα Καραϊσκού, από εργαζόμενους εκείνης της εποχής, οι οποίοι αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές του δράματος. Η πρώτη ανακοίνωση για επιστράτευση ήταν αναγραφική διαταγή του 1910 και έλεγε: «Καλούνται άπαντες οι στρατεύσιμοι, να παρουσιαστούν πάραυτα στα στρατόπεδά των μετά των όνων, ημώνων, αλόγων και βοών των μαζί μετά των αμαξών και βοοαμαξών των». Μεταδιδόνταν ειδήσεις, όπως: «Απλούται κατηγορηματικώς, ότι οι αναμεταδοθείσες από το BBC ειδήσεις ότι δήθεν η Κερύνεια κατέχεται από τον Τούρκο, ότι στο αεροδρόμιο Λευκωσίας έγινεν το ρίψεις Τούρκων αλεξιπτωτιστών και ότι στη Λεμεσό διενεργήθη απόβασις είναι παντελώς ψευδείς και αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν ανθελληνικά σχέδια.» Ακόμη άνθρωποι του ΡΙΚ δήλωσαν ότι: «κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του κόσμου για πολύ καιρό προς το ΡΙΚ, διότι έλεγαν για παράδειγμα ότι καθαρίστηκε η περιοχή της Αγύρτας και ξέρουμε ότι εκεί τους έσφαζαν. Δεν φτάνει που πέθαιναν νέα παιδιά έδιναν στον κόσμο την αίσθηση ότι νικήσαμε. Απίστευτα πράγματα...».

Η ιστορία γράφεται πάντα από τους νικητές, αλλά και οι ηττημένοι αλήθειες λέγονται όταν πεθαίνουν οι πρωταγωνιστές. Η δημόσια απολογία, από τον Θανάση Τσώκο, σίγουρα ανοίγει τον δρόμο, για να ξεκινήσουν μελέτες σε επιστημονικό επίπεδο, για τη δράση του ΡΙΚ. Από εκεί και πέρα, τα παθήματα πρέπει να γίνουν μαθήματα. Το ζητούμενο δεν είναι το κλάμα επί ερειπίων και ο θάνατος και άλλων ηρώων, αλλά να μην την ξαναπάθουμε μιαιμόνικα. Το κεφάλαιο προπαγάνδα είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει να αφήνεται μόνο στα χέρια των στρατιωτικών.

kaparispan@yahoo.gr